

## Kabaal

Robert-Jan d'Hond

De eerste boot waarmee wij in Ouddorp kwamen liggen heette de Swedish Crown. Een Albin Ballad van 9 meter die de vorige eigenaar zelf uit Zweden had gehaald. Deze vond het zeer toepasselijk om hem naar de aankoop valuta te noemen ook omdat er een mooie kroon op de spiegel stond.

Wij vonden dat altijd een beetje ingewikkeld klinken over de marifoon.

Toen wij onze volgende boot kochten, een Standfast 36, heette die Hiskris, naar de twee dochters van de eigenaar. Deze was echter zeer duidelijk dat de naam van zijn dochters niet voor de nieuwe eigenaar was. Mooie gelegenheid voor ons om een nieuwe en eenvoudige naam te bedenken.

Wij varen met drie meer dan 'enthousiaste' jongens aan boord, die na een lange dag varen zeker enig geluid maken in menig haven. Zo is de naam **Kabaal** geboren. In de oude haven lagen we naast lange Piet en hij kan bevestigen dat deze naam toepasselijk was.

Het bijkomend voordeel was dat nie-



mand het ooit vreemd vond als wij inderdaad veel Kabaal maakten of het nu van kinderen of een gezellige borrel was. De naam was dus een blijvertje en zo heette de volgende boot, een Comfortina 42, ook Kabaal en kregen wij een rustig plekje aan het verre einde van de C steiger.

